



Hieperdepiep hoera, feest!

28 september: Onze Joy jarig!

6 september: Emma wordt 3 jaar!

13 september: Mason wordt 1 jaar!

21 september: Berend wordt 4 jaar!

25 september: Maysen wordt 1 jaar!

Fijne verjaardag!

Welkom op Tante Tuit:

Mynk!

Marlon!

Dex!

Joep!

veel speel plezier!

Welkom in ons team, Manon!

Wij wensen Manon veel succes met haar stage!

Dankjewel Lynn, voor je inzet en enthousiasme op Tante Tuit!

Lynn is afgestudeerd aan haar HBO opleiding Social Work en heeft daarom een nieuwe baan gevonden.

Wij wensen Lynn veel succes met haar nieuwe baan!

Wij feliciteren;

Wilco en Mandy met de geboorte van Liv!

Jorrit en Doreen met de geboorte van Jet!

Wij wensen jullie veel geluk, liefde en gezondheid toe!

Andere verjaardag tradities in het buitenland

Deel 1

Als Nederlanders houden we er heel wat tradities op na rond onze verjaardag. We zingen de jarige toe en serveren taart, kaas en worst en als kind kunnen we niet wachten op ons kinderfeestje. Maar wat voor ons heel normaal is als we weer een jaartje ouder worden, pakken ze over de grens heel anders aan!

1. Geen verjaardag, maar naamdag!

In de landen waar het katholieke geloof zijn oorsprong vindt, vieren ze vaak geen verjaardagen, maar naamdagen! Iedereen is vernoemd naar een heilige. Op de gedenkdag van de heilige viert de vernoemde dus zijn naamdag, ook wel panigyria genoemd. Er is veel eten en drinken en iedereen neemt kleine cadeautjes mee. Wist je dat sommige inwoners van Limburg ook hun naamdag vieren? En heel Nederland viert natuurlijk de naamdag van Sint Nicolaas op 5 december!

2. Zweedse verjaardag: een overvloed aan taart

Zweedse kinderen zijn bij het wakker worden op hun verjaardag al bedolven onder de cadeautjes! En waar Nederlanders het gebak vaak kopen, maken Zweden de vele verjaardagstaarten zelf! Omdat gelijkheid in Zweden erg belangrijk is, nodigen Zweedse kinderen alle jongens of meisjes, of zelfs alle kinderen uit de klas uit op hun kinderfeestje. Veel Zweedse volwassenen vieren hun verjaardag niet, maar als iemand 40 of 50 jaar wordt, vieren ze dit uitgebreid met een quiz, snoep en veel taart.

Prentenboeken over coronavirus

Het coronavirus roept veel vragen op bij kinderen. Hoe leg je kleuters uit wat het is? En hoe stel je ze gerust?

Een aantal voorbeelden van prentenboeken die je als ouders hierbij kunnen helpen:

- 1) Eline Claeys schreef dit verhaal om (voor) te lezen als je met kinderen over het Coronavirus (COVID-19) praat. Een kleurrijk prentenboek waarin op een simpele manier en met wat humor het coronavirus wordt uitgelegd aan kinderen. Dit kan je helpen bij de gesprekken of vragen die je kind(er) hebben over corona.
- 2) Flip, Grote Vriend en corona. Maak een fijn plekje in huis met veel kussens en dekens waar jullie samen dit boek kunnen (voor)lezen en er zeeën van tijd is om alle vragen van je zoon of dochter te beantwoorden. Het is tijd voor uitleg en een momentje voor elkaar! Flip, Grote Vriend en corona

Wil je Flip, Grote Vriend en corona bestellen? Stuur dan een mail naar info@flipengrotevriend.nl

DE CORONA'S OP GEZINSVAKANTIE

DOOR ELINE CLAEYS



ILLUSTRATIE DOOR: ELINE CLAEYS, FOUR&SONS, STEVE MACK, JOEY CHOU, ANNA SUFSBAUER EN MARIE-EVE TRAMBLAY

- 3) Noor en het coronavirus

Het boek vertelt wat een virus is en wat we ertegen doen in Nederland. Het geeft woorden aan gevoelens van onzekerheid en het helpt kinderen om te zien dat er nog steeds leuke dingen zijn, ook nu we veel binnen moeten blijven. De overheidsrichtlijnen komen op een begrijpelijke manier aan bod en tot slot is er het uitzicht op betere tijden.

Even voorstellen...

Hoi allemaal,

Ik ben Manon te Woerd, ik ben 18 jaar en ik woon in Beltrum.

Ik doe de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 op het Graafschap College in Groenlo, ik zit nu in het 3^e leerjaar.

Vanaf 2 september loop ik stage bij Tante Tuit tot 25 juni 2021. Jullie zullen mij zien op de woensdag, donderdag en vrijdag.

Mijn hobby is volleyballen. Als bijbaantje werk ik als serveerster bij het restaurant Frederik Hendrik in Groenlo.

Ik heb super veel zin in mijn stage bij Tante Tuit!!



Minder vroeggeboortes tijdens lockdown

Wereldwijd zien artsen een opvallende afname van het aantal vroeggeboortes sinds de lockdown vanwege het coronavirus. In Denemarken melden ziekenhuizen zelfs een afname van 90 procent van baby's onder de 28 weken.

Ook in Nederland werd een daling geconstateerd. In het Rotterdamse Erasmus Mc was sprake van een afname in het aantal vroeggeboortes.

Mogelijke verklaringen voor de afname zijn meer slaap en minder stress bij de moeders, minder luchtvervuiling en minder blootstelling aan andere virussen sinds de lockdown. Een internationaal team van onderzoekers gaat dit verder uitzoeken.

Agenda

Dinsdag 8 september

Workshop EHBO (verplaatst van 17 maart)

Donderdag 17 september

Dag van de leidster

Vrijdag 25 september

Nationale burendag

Maandag 28 september

Joy jarig!